

De kerk 'reformeert' zich continu



Youth Hour – Speciaal voor jongeren



- Actie Kerkbalans 2018 - pagina 2
- Top 2000 Kerkdienst - pagina 7
- Zoetermeer steunt vluchtelingen - pagina 8



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

2e jaargang | nummer 1 | januari 2018

CENTRUMKERKEN

Samen met medegelovigen en voorgangers uit de Oude Kerk, Nicolaaskerk en Adventskerk, die met hun brandende Paaskaarsen naar de Pelgrimskerk komen, zullen we de dienst van zondagmorgen 21 januari afsluiten met teksten en gebeden uit de liturgie die speciaal voor deze zondag aan het begin van de Week van Gebed is opgesteld. Gedurende de Week van Gebed vinden op verschillende avonden gebedsbijeenkomsten plaats.

• Marga Schipper-Boven

MEERZICHT

Op zondag 21 januari is in Meerzicht een gezamenlijke viering van De Oase en de rooms-katholieke Genesarethkerk, waarbij in grote lijnen de orde van dienst wordt gevolgd die is aangereikt vanuit het Caribisch gebied, waar de slavernij grote gevolgen heeft gehad. Ook vandaag de dag zijn velen nog slaven, met ketens gebonden aan de machten van economie, geld, sociale wenselijk gedrag, onderdrukking, telefoons. In de viering gaat het om de bevrijdende hand van God die ook vandaag de dag ons leidt en richting geeft. Bij het Kyrie laten we symbolisch de ketenen die ons binden vallen en bij de slotgebeden haken we aan, niet in ketens van staal maar van liefde en kracht, door hand in hand, arm in arm te gaan staan.

• ds. Carina Kapteyn

ROKKEVEEN

Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Vorig jaar hebben in Nederland naar schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met de Week van Gebed.

Op zondag 21 januari is er vanaf 10.30 uur een oecumenische viering in De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100, samen met De Regenboog en de Baptisten-gemeente. In de week daarna vinden iedere avond korte gezamenlijke gebedsbijeenkomsten plaats. Op maandag 22 januari en woensdag 24 januari in De Regenboog. Op dinsdag 23 januari in de Pelgrimskerk en op donderdag 25 en vrijdag 26 januari in De Wijngaard. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

• Piet Boudeling



Vol vertrouwen

Een nieuw jaar en een nieuwe jaargang van 'Kerk in Zoetermeer.' Het januarithema haakt aan bij de Week van Gebed voor de eenheid en gaat in op groeiende toenadering en oecumenische gezindheid.

Foto: Mieke Brak

'Recht door zee': Week van Gebed

INTERVIEW • Christenen over de hele wereld bidden in de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Eline van Noije uit de Oude Kerk Gemeente vertelt hoe ook Zoetermeer daar zo veel mogelijk interkerkelijk aan meedoet.

In Zoetermeer doen kerken al langer mee aan deze Week van Gebed. 'Dat gaat echter vaak per wijk', zegt Eline van Noije, 'en mijn visioen is dat we daarin als kerken en gemeenschappen van heel Zoetermeer samenkomen: katholiek, protestants, evangelisch ... Het zou zo mooi zijn als er in die week elke dag samen wordt gebeden voor de eenheid.'

Rechttoe rechtaan

Eline gaat rechttoe rechtaan te werk. 'Ik bel iedere kerk op en vraag of zij dit jaar meedoen, en zo ja, of zij dan Gastkerk willen zijn voor bidders uit verschillende kerken. Als ze tot nu toe niet mee deden, praat ik daar met hen over, want ik ben er van overtuigd dat God graag wil dat al zijn kinderen één zijn in Hem, uit liefde.' Daarna maakt Eline een rooster van alle kerken die meedoen en probeert zij het zo te regelen dat er voor elke dag een andere gastkerk is.

Vol vertrouwen

Hoe komt zij ertoe om zo iets op eens in haar eentje te gaan doen?

Eline lacht: 'Nou, niet in m'n eentje samen met de Heer en door relaties heen! Ik ben er geleidelijk in gerold!' Ze legt uit: 'Het is zo belangrijk om andere christenen over kerkmuren heen te ontmoeten. Op een zaterdagochtend, toen ik onderweg was naar de Inloopochtend, zei de Heer tegen mij: Ik wil door jouw gebed heen een vrouw troosten. Aan het eind van de ochtend had ik echter nog niet gesproken met die vrouw die troost nodig had.'

Bijzonder hoe God door gebed troost, bemoedigt en geneest

Toen heb ik daarvoor gebeden. En enkele minuten later stond er een mevrouw voor de deur. Ze vroeg: Waar is dit gebouw van? Ik vertelde dat het van de Oude Kerk was en dat dit een plek was waar voor je gebeden kan worden. Ze vroeg of we ook baden voor mensen van buiten de Oude Kerk. Toen ik daarop antwoordde: Ja, natuurlijk!, barstte zij in tranen uit: ze had het gevoel dat ze God kwijt was geraakt.' Eline vindt het bijzonder hoe God

De Week van Gebed is van 21 t/m 28 januari 2018 en wordt landelijk georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. Het thema is 'Recht door zee' en het materiaal werd verzorgd door de kerken uit het Caribisch gebied. Informatie en downloads via www.missienederland.nl/overdeweekvangebed

door gebed troost, bemoedigt en geneest: 'De Heer overstijgt kerkmuren die door mensenhanden zijn opgetrokken.'

'Het gaat bij oecumene immers om relaties'

Zo gaat zij nu ook te werk. 'Ik hoop dat mensen uit Zoetermeer tijdens de Week van Gebed ook naar de andere kerken gaan om samen te bidden. Het gaat bij oecumene immers om relaties. Zondags ga ik vaak naar andere kerken, en spreek dan na de dienst met allerlei mensen over de liefde van de Here Jezus. Dan voel ik die eenheid aan den lijve!'

Meer informatie: Eline van Noije
E sameningeloof@gmail.com

• Mieke Brak

Wilt u Kerk in Zoetermeer ook elke maand thuis ontvangen? Mail naar info@kerkinzoetermeer.nl of kijk voor meer informatie op kerkinzoetermeer.nl

NOORD

Zingend bidden? Doe mee!

In Zoetermeer-Noord is er in de openingsviering van de Week van Gebed voor de Eenheid op zondag 21 januari in de Taborkerk, Lijnbaan 77, een gezamenlijke viering van de Ichthuskerk (Noord) en de rooms-katholieke vicariaten Tabor en De Doortocht. Aan de viering werkt een gelegenheidskoor mee en iedereen die mee wil zingen die zondag is van harte welkom. Repetities op donderdag 4, 11 en 18 januari van 20.00-21.00 uur in de Taborkerk (alternatieve avonden: 3 en 10 januari).

Informatie en opgave:

E helma@lommerbaan62.nl
T 314 01 19 of 06-30 49 19 75

OOSTERHEEM

Thema-avond 'Wees stil'

Op dinsdag 23 januari komt Mirjam van der Vegt, bekend spreker en schrijver over stilte en auteur van *Het Stiltedagboek*, naar Zoetermeer. Zij kan als geen ander vertellen hoe we stilte kunnen creëren in ons leven om zo de stem van God te horen. Deze avond past helemaal in het seizoensthema van de Oosterkerkgemeente 'Wees stil' en in de Week van Gebed. Vanzelfsprekend is iedere geïnteresseerde van harte welkom!

23 januari, 20.00 uur; € 3

E arjenvantrigt@solcon.nl
W www.mirjamvandervegt.nl

• Arjen van Trigt

Interkerkelijke gebedsontmoeting

Eline van Noije was in 2015 een van de initiatiefnemers van de Interkerkelijke gebedsontmoeting die drie keer per jaar plaatsvindt. Mensen uit alle kerkgemeenschappen worden van harte uitgenodigd om aan deze gebedsontmoetingen mee te komen doen. De eerstvolgende keer is op vrijdag 23 februari van 19.00-20.00 uur in de Oude Kerk.



Ik wens u toe dat u een glimp mag zien van het visioen van Jesaja: 'Zij zullen hun tanks omsmeden tot ploegijzers en hun raketten tot snoeimessen. Geen volk zal nog bommen gooien op een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.'

Mieke Brak

Interkerkelijke gebedsmomenten 19.00-20.00 uur. Zie ook www.kerkinzoetermeer.nl

| | | | |
|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| maandag | 22 januari | Joëlgemeente Zoetermeer | Van Wijngaardenstraat 26 |
| dinsdag | 23 januari | Oosterkerk | Oosterheemplein 320 |
| woensdag | 24 januari | GTime Citychurch | Baron de Coubertinlaan 6 |
| donderdag | 25 januari | Emmanuel Gemeente & Ezechiël Gemeente | Van Lierepad 13 |
| vrijdag | 26 januari | Geloof, Hoop en Liefde-gemeente | Antigoneschouw 33 |
| zaterdag | 27 januari | De Lichtzijde | Broekwegzijde 196 |

VAN DE REDACTIE

Blijmoedig

Er zijn van die woorden die je over de tong moet laten rollen. Proeven wat je tegenkomt, smaken wat het zeggen wil.

Blijmoedig is zo'n woord.

Een woord met verschillende componenten en diepere tonen. Een woord dat smaakt als een kerststutband: noten, geweldige rozijnen, rulle cake en het fijne aroma van likeur. Of als een laagjestaart. Je proeft romige crème, het zuurtje van citroen en het frisse van fruitige vulling. Zo'n woord is blijmoedig. Het zegt iets over vrolijk, opgewekt en opgeruimd een weg inslaan. Ook iets over dapper, levenslustig en welgemoed op pad gaan. In de geest van zo'n woord kun je aan een nieuw jaar beginnen. Blijmoedig is een vertrouwen gevend woord dat past bij geloven. Geloven in God is niet alleen een zeker weten, maar ook een vast vertrouwen, gegronde hoop en levende liefde. Zoals ik in het boekje 'Ik ben geliefd', hiernaast aangeraden, tegenkwam: 'Je hoeft niet te kiezen tussen geloven of leven. Geloven is leven!'

• Marieke van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR



Voor stad en kerk wens ik dat God in ons midden zal zijn, dat we van Hem Zijn grote liefde en mededogen zien en ons daar dankbaar aan overgeven.

Marieke van der Giessen-van Velzen

Advertentie

Verlaan
makelaardij

gaat tot het uiterste!

a Dorpsstraat 175
2712 AJ Zoetermeer
t 079 362 05 55
e info@verlaanmakelaardij.nl
i www.verlaanmakelaardij.nl

20 JANUARI – 3 FEBRUARI

Actie Kerkbalans 2018: 'Geef voor je kerk!'

'Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.'

Jasper (24)

De kerk is de plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. De kerk wil een plek

Bent u geen lid en wilt u wel graag bijdragen aan het in stand houden van de kerk en de activiteiten, dan kunt u een donatie overmaken naar rekeningnummer NL92 FVLB 0699 7680 98 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer.



Actie
Kerkbalans
2018

zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Dit jaar is het thema van de Actie Kerkbalans: 'Geef voor je kerk!' Van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 februari halen een groot aantal vrijwilligers in Zoetermeer geld op voor hun (wijk)gemeente. Geld, dat hard nodig is! Want de kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en

missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee! Zo kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

• Gerrit Jorna
COÖRDINATOR INKOMSTENWERVING
PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER

27 JANUARI EN 10 FEBRUARI

Er is nog plaats voor JobHulpMaatjes

TRAININGSDAGEN • JobHulpMaatje steunt werkzoekende mensen en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk. Begin 2018 worden de eerste maatjes opgeleid voor een certificaat; er zijn nog enkele opleidingsplaatsen beschikbaar.



Een maatje is een gecertificeerde en opgeleide vrijwilliger, betrokken en deskundig, die graag naast een werkzoekende staat. Een maatje biedt mentale en praktische ondersteuning en denkt mee over mogelijkheden om (on)betaald werk te vinden. Een maatje is ook een vertrouwenspersoon die een werkzoekende regelmatig motiveert,

begeleidt en ondersteunt in de zoektocht naar (vrijwilligers)werk. Daarbij wordt geprobeerd bijkomende problematiek zoals sociale uitsluiting, echtscheiding, schulden of verslaving te voorkomen. JobHulpMaatje investeert in trainingen, bijscholing en coaching van de maatjes. De eerste maatjestraining, bestaande uit twee dagen rond de onderdelen 'Persoon' en 'Praktijk', wordt verzorgd op 27 januari en op 10 februari.

Het verliezen van werk is heftig. Het kan leiden tot het verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving. In zo'n situatie kan het van grote meerwaarde zijn om een maatje naast je te hebben staan die motiveert, aanmoedigt en ondersteunt.

E info@jhm-zoetermeer.nl
T 06-24 68 96 49 (Flip Bakker)
T 06-21 68 19 88 (Marius Cusell)
kwartiermakers JobHulpMaatje-Zoetermeer

• Gerard Visser
DIAKEN CLASSIS ZOETERMEER

Tien jaar Dag van het Jodendom

DIALOOG • De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft in navolging van die in Italië, Polen en Oostenrijk tien jaar geleden, in 2008, de Dag van het Jodendom op 17 januari ingesteld.

Deze dag beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen en een actieve dialoog tussen joden en christenen te stimuleren. In de Protestantse Kerk in Nederland is dit vergelijkbaar met de doelstellingen van Kerk & Israël en de jaarlijkse Israëlzondag in oktober.

Dit jaar is het thema 'Doorgeven' of 'Le Dor wa Dor', letterlijk uit het Hebreeuws: 'van generatie op generatie'. Er worden lezingen, gespreksavonden en bezoeken aan synagogen georganiseerd. Sprekers vertellen hun persoonlijke ervaringen met het opgroeien in een joodse of christelijke

traditie en het doorgeven ervan in de geloofsofvoeding. Een onderwerp dat veel vragen opwerpt: wat betekent traditie, is traditie voor iedereen gelijk en wie geeft de traditie door? In veel Nederlandse parochies wordt aan de Dag van het Jodendom ook aandacht besteed in de week na 17 januari.

www.dagvanhetjodendom.nl

• Koos en Kobi Hendriks
WERKROEP KERK & ISRAËL ZOETERMEER

AANRADERS

'Ik ben geliefd'



Geloofsverhalen van kinderen en jongeren, afgewisseld met terugblikken van iets ouderen over God in hun leven. 'Ik voel God altijd, en Jezus voel ik bij het gebed. Dan voel ik mij veilig, alsof Hij mij vasthoudt.' – 'Gewoon vrij en blij zijn in je hart.' – 'Ik heb God verteld van het pesten.' – 'Ik ben ook dankbaar. Niet voor de ziekte, maar wel dat mensen me zo gigantisch steunen ... dat je met elkaar als één bloem groeit naar het licht van God.'

De verhalen raken, zetten stil en sporen tegelijkertijd aan. Een prachtig boekje om zelf te lezen en vooral om door te geven. Met tips voor theologiseren met kinderen en geloofsgesprek met (niet-)prattende jongeren.

Gratis uitgave van JOP – Jong Protestant via Wjop.nl/themas

Gereformeerde historie Zoetermeer



Op de website Gereformeerde-Kerken.info is een tweedelig historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Zoetermeer verschenen: gereformeerdekerken.info/2017/12/12/de-gereformeerde-kerk-te-zoetermeer-1. Onderaan het eerste deel staat de link naar het tweede deel. Uitgebreid wordt de woelige geschiedenis vanaf het prille begin in de negentiende eeuw tot na de bouw van de Pelgrimkerk aan de Stationsstraat verhaald. Nostalgische kost voor geïnteresseerde lezers. De makers van de website houden zich aanbevolen voor correcties.

Ik wens iedereen een lichtje van hoop en vriendschap, om je te verwarmen en te verlichten en door te geven opdat het kan groeien en schitteren in ieders hart.

Aafke Halma



Advertenties

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teew
UITVAARTVERZORGING
Hoekeindseweg 61
Bleiswijk
www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar
079 - 342 60 70

Aafio Ritueelbegeleiding
is uw persoonlijke coach voor ondersteuning, begeleiding en (inhoudelijke) vormgeving voor een waardige en sfeervolle uitvaart passend bij u en de overledene en behulpzaam bij de overgang naar de nieuwe situatie.

Neem vrijblijvend contact op via:
info@aafio.nl
(0)6 486 930 54

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

De kerk 'reformeert' zich continu

REFORMATIE EN OECUMENE • In een eigentijdse versie van Luthers 'Tischreden', tijdens een smakelijk middeleeuws buffet op Hervormingsdag 31 oktober, lieten pastoor Jaap van der Bie en dominee Jaap van den Akker hun licht schijnen op '500 jaar Reformatie'. Een sprankelend betoog en een inspirerend referaat gaven stof tot geanimeerde tafelgesprekken, gedeeld door disgenoten afkomstig uit de Nicolaasparochie en alle protestantse wijkgemeenten van Zoetermeer.



Zie voor de 'Tischreden'-teksten www.kerkinzoetermeer.nl

'De oecumene is springlevend, zeker hier in Zoetermeer', stelde pastoor Jaap van der Bie van de Nicolaasparochie. 'In de jaren zeventig van de vorige eeuw wilden we verschillen niet benoemen, maar dat is nu passé. Het is juist verrijkend om te leren en kennis te nemen van iedere traditie. Het woord, de gemeentezang, ik ben daar jaloers op.' Andersom weet hij ook dat 'mensen uit de reformatie de symboliek en het visuele van zijn kerk zeer waarden. 'Natuurlijk hoeven we niet te doen alsof alle verschillen van tafel zijn en wat helemaal niet goed zou zijn is om onze lamp onder de korenmaat te stellen. Integendeel. Eenheid in verscheidenheid, want we hebben een wereld te winnen!' Volgens dominee Jaap van den Akker, protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord, 'reformeert' de kerk zich continu. 'De kerk vindt zichzelf steeds opnieuw uit.' Hij citeerde paus Franciscus die zei dat door de 'wederzijdse uitzuivering van de herinnering' protestanten en katholieken nu in staat elkaar te zien 'zoals God ons ziet', namelijk als 'zijn kinderen, wedergeboren in Christus' (*Nederlands Dagblad*, 27 oktober 2017).

Toekomstperspectief

Als vervolg op de Hervormingsontmoeting en in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid in de derde week van januari vroegen we beide sprekers naar hun visie op voortgaande reformatie en oecumene.

Welke tekenen van reformatie – in de zin van verandering en hervorming – ziet u op dit moment?

Pastoor Jaap van der Bie: 'De kerken zijn in de afgelopen decennia in de marge van de samenleving terechtgekomen. Er heerst een religieus analfabetisme. Toch zien we dat er een immense honger is naar spiritualiteit en zingeving. Ook dat er een nieuw elan ontstaat met betrekking tot het zich present stellen in de samenleving. De toekomst zal er voornamelijk niet uitzien in de toename van kerkgebouwen, juist niet, maar in een pastorat van nabijheid, inspielen en ingaan op de vragen die er leven.'

Ds. Jaap van den Akker: 'Wat individuele gelovigen al deden, doen plaatselijke kerken nu ook steeds meer. Samenwerking zoeken met buurtorganisaties, de kerk openstellen voor maatschappelijke activiteiten, verbindingen zoeken met de cultuur en maatschappelijk ontwikkelingen. We durven weer te laten zien wie we zijn en waar we in geloven. Tegelijkertijd zie je de samenleving worstelen met dit nieuwe zelfbewustzijn van de kerken. Sommigen mensen omarmen de samenwerking en zien hoe

spiritualiteit en zingeving onderdeel uitmaakt van ons menszijn en van de samenleving, anderen vinden het eng en zijn bang voor een dubbele agenda van de kerk.

Op welke reformatie hoopt u voor de toekomst?

Ds. Jaap van den Akker: 'Uiteindelijk is elke reformatie van de kerk terug te voeren op: 'terug naar de bron'. Ons herbezinnen op wat ons draagt, wie ons vasthoudt en hoe we in het spoor van Jezus kunnen gaan. Wat vraagt Jezus' manier van leven en zijn overgave aan God van ons? Kunnen wij elkaar helpen om ons te verdiepen en blijven voeden in de geloofsverhalen uit de Bijbel?'

Pastoor Jaap van der Bie: 'Ik hoop op een oecumenische verbondenheid die steeds meer gestalte krijgt, omdat we het op onszelf niet (meer) redden. Zingeving en spiritualiteit vragen nieuwe erfgenamen. Sprankelend, speels moeten we zijn: open, gastvrij en laagdrempelig. Samen op weg, maar wel met behoud van de eigen identiteit. Leren van elkaars rijke traditie. De vraag hoever je moet en kunt gaan als het gaat om de verbinding tussen traditie en vernieuwing is niet statisch, maar moeten we met een 'open mind' tegemoet treden.'

Vol vertrouwen

Opvallend in hun antwoorden zijn de parallellen: inspielen op de behoefte aan spiritualiteit en zingeving, de herbezinning op identiteit met de aansporing terug te gaan naar de Bron, het frank en vrij naar buiten treden als kerk. Goede oecumenische voornemens om het nieuwe jaar vol vertrouwen in te gaan in gedeeld geloof in Jezus Christus, het Licht der wereld.

• Joke Westerhof en Marieke van der Giessen-van Velzen

— Advertentie —



PERSPECTIEF

Vol vertrouwen

Dit nieuwjaarsnummer heeft 'vol vertrouwen' als thema. Een gewaagd en een terecht thema. Gewaagd omdat onze media het vaker hebben over onzekerheid, wantrouwen en teleurstelling dan over vertrouwen. Het thema gaat in tegen deze tendens. En dat is terecht – vertrouwen is een belangrijke betekenislaag in het woord 'geloof' zoals het Nieuwe Testament dat gebruikt. De kerk is geroepen dit thema aan de orde te blijven stellen.

Kerst en Epifanie – Gods werkwoord van vertrouwen

Ons vertrouwen is gebaseerd op de 'daden Gods'. De manier waarop de Eeuwige omgaat met mensen gééft vertrouwen en roept óm vertrouwen. Het is een kwetsbare omgang, die zichtbaar wordt in wat de kerk van oudsher 'vleeswording' noemt. We plaatsen het thema 'vol vertrouwen' tussen Kerst en Epifanie: de liturgische periode over het 'aan het licht komen' van de Zoon van God. Ons vertrouwen is een antwoord op Gods werkwoord van vertrouwen.

Week van Gebed voor de eenheid

In de Week van Gebed voor de eenheid verbinden we ons met de kerken in het Caribisch gebied. Deze regio kent een grote culturele diversiteit en een roerige geschiedenis van kolonialisme, slavernij en vrijheidsstrijd. De kerken sloegen middenin de roerige tijd van onafhankelijkheid (jaren zeventig) de handen ineen – een daad van vertrouwen in antwoord op Gods werkwoord van vertrouwen. Zo bevorderen zij oecumene en sociale verandering 'in gezamenlijkheid aan Jezus Christus en solidariteit met de armen'.

Vertrouwen – ons antwoord, ons werkwoord

Vaak stellen mensen vertrouwen afhankelijk van de daad van de ander: 'De ander moet eerst maar eens laten zien ...' De Bijbel toont de omgekeerde weg. God wacht niet op daden van ons, maar stelt daden vol vertrouwen. Opdat wij, levend uit vertrouwen, antwoorden met daden vol vertrouwen. Daar wordt de mensheid, daar worden we zelf rijker van.

• ds. Nico de Lange
PREDIKANT ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

— Advertentie —

Laat 2018 een jaar worden van herstel van vertrouwen. Vertrouwen tussen landen en mensen onderling. Het is fijn om vertrouwd te worden en om vertrouwen in een ander te hebben. Ik wens ieder een band van vertrouwen toe, met mensen en met God.
Jan Peter Leenman



ZEKER VAN VAKWERK ZEKER VAN DORP



Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkenis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu



MONDIAL MOUERS Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuishwinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefofslag

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68
E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl



Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten en ook onze website WWW.KERKINZOETERMEER.NL

KERKDIENTEN januari 2018

Table with columns: Gemeente, Zondag 7 januari, Zondag 14 januari, Zondag 21 januari, Zondag 28 januari. Lists services for various churches like Oude Kerk, Pelgrimskerk, De Oase, etc.

CONTACT

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Annalaats 2, 2713 AL

GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE PELGRIMSKERK

Wijkgebouw 't Centrum • Frans Halsstraat 1
Wijkpastor Marga Schipper-Boven
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE

Pastor ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA
Vrije dagen wo- en vr-middag

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ROKKEVEEN

Predikant ds. Dick Sonneveld
Parelgrijs 56, 2718 NV
Kerkelijk werker Marga Schipper-Boven

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK

Predikant ds. E. van den Ham
Leerbroekstraat 36, 2729 HX
Vrije dag wo

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD

Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do

Perron 61 • Heicopstraat 61, 2729 BV

Perron Centrum • Oosterheemplein 320, 2721 ND
Buurtpastor Arte Havenaar

Halte 2717
Busken Huethove 63, 2717 HN
Buurtpastor Johan Roest

De Pelgrim
De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier en pastor Maarten Goossensen

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

2e jaargang | nummer 1 | januari 2018

Redactie Els Alebreghse, Tirza Benders, Jan Blankespoor, Mieke Brak, Aafke Halma, Jan Peter Leenman, Fien Meiresonne, Arie Vooijs, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie

Marieke van der Giessen-van Velzen

Ontwerp en vormgeving

Jessica Monker

Druk

Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer

Jaap van den Akker, Dick van den Bosch, Koos en Kobi Hendriks, Jan van der Linden

Berichten en kopij

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.

Het februari nummer van Kerk in Zoetermeer zal verschijnen op woensdag 31 januari.

Berichten en kopij over 1 t/m 28 februari graag insturen uiterlijk woensdag 10 januari.

Eventuele wijzigingen kunnen doorgegeven worden tot woensdag 17 januari.

Jaarplanning

Aan te vragen via: E redactie@kerkinzoetermeer.nl

W www.kerkinzoetermeer.nl

Abonnement

Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage van € 20,- gevraagd.

Bijdragen en giften kunnen naar NL67 FVLB 0699768160 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer o.v.v. 'Kerk in Zoetermeer'.

Bezorging

Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, Oosterheem:

Fam. J. van den Akker • T (079) 331 80 01

Rokkeveen: Fam. C. van Velzen • T (079) 347 85 33

Meerzicht: Dhr. P.J. Lemmers • T (079) 351 47 19

Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerkelijk Bureau

Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer

T (079) 316 82 56

E kerkbureau@pgzoetermeer.nl

W www.pgzoetermeer.nl

Adverteren?

E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Abonnement of losse nummers?

E redactie@kerkinzoetermeer.nl

of T (079) 316 82 56

OVERIGE DIENSTEN januari 2018

Table with columns: Datum, Gebouw/locatie, Tijd, Voorganger. Lists services for Ziekenthuis 't Lange Land and De Oranjerie.

Ik wens iedereen in deze stad een vredig 2018. Ik hoop dat we allemaal met elkaar kunnen en willen samenleven in vrede en zonder geweld. Jan van der Linden



WEEKSLUITINGEN

Elke vrijdag in 't Huys De Morgenster Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Table with columns: Datum, Tijd, Voorganger. Lists weekly services.

AAN HET WOORD



Nico van Walsum, Adventskerk

In deze rubriek vraagt Fien Meiresonne steeds iemand zijn of haar kijk te geven op een bijbeltekst of bijbelgedeelte dat bemoedigt en inspiratie geeft.

Laat iedereen tot zijn recht komen

Afkomstig uit een Nederlands-hervormd nest zocht Nico van Walsum (66) al gauw naar de kerkelijke plaats waar hij zich thuis zou voelen.

waarbij Huub Oosterhuis een inspiratiebron bleek. Zo kwam hij bij de Adventskerk uit. En zoals dat gaat als je nieuw bij een kerkgenootschap binnenkomt: het duurt niet lang voor er iemand van het kerkbestuur voor je neus staat en vraagt of je soms wat in de gemeente zou willen doen.

dingen die je voor mensen kunt organiseren. Hij heeft daar zo niet een-twee-drie bijbel-passages als inspiratiebron voor in gedachten. Het is vooral de totale cultuur van zijn christelijke afkomst die hem motiveert.

Iets meegeven voor het leven van alledag

'Geen nee' Hij richtte zijn aandacht op de zogeheten alternatieve bewegingen, zoals die

Veel bevrediging Hij merkt hoeveel bevrediging het geeft om de van huis uit meegekregen normen en waarden een plaats te geven in de

'Mijn drive is eigenlijk om werk te doen waar mensen iets aan hebben voor hun leven van alledag', stelt Nico. Een voorbeeld is de cursus die nu al voor het tweede jaar loopt over het boek De wereld van Sofie, waarin mensen op een populaire manier meer over filosofie te weten komen.

Moge de stad Zoetermeer als gemeenschap in 2018 - mede door initiatieven vanuit de kerken - een blijvend warme stad voor vreemdelingen zijn en blijven. Fien Meiresonne



Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten www.kerkinzoetermeer.nl, de brochure **Gaandeweg 2017-2018** en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

OUDE KERK

► **Leerhuis 'Geweld in de Bijbel'**
In Numeri 25 lezen we een onverklikkelijk verhaal over een zuiveringsactie van Pinechas, door de rechtsfilosoof Paul Cliteur aangewezen als een bronverhaal van alle ellende van terrorisme vanuit monotheïstische hoek, om een voorbeeld te noemen. Hoe moeten wij omgaan met zulke geweldsteksten in de Bijbel?
29 januari, 20.00 uur
Wijkgebouw Dorpsstraat 57

PELGRIMSKERK

► **Nieuwe serie Christelijke meditatie**
We beginnen met verstilling door lichaamsontspanning en aandacht voor de adem. Daarna stellen we ons open voor een tekst, lied, woord of beeld. We zijn met een kleine groep. Sommigen komen (bijna) altijd, maar iedere bijeenkomst staat op zichzelf, dus voel je vrij om mee te doen. Op 23 januari een mandalameditatie, op 6 februari een liedmeditatie.
23 januari, 13.30-15.00 uur
Pelgrimskerk (via zij-ingang); € 2
E marga_boven@ziggo.nl of
f2hjfdenhert@hetnet.nl

DE OASE

► **De weg van de wijzen**
Kom, volg de ster! Korte wandelontdekkingstocht voor alle leeftijden. De route is geschikt voor wandelwagens en rolstoelen. Zie ook pagina 2 van het decembernummer van *Kerk in Zoetermeer*.
6 januari vanaf 19.00 uur

► **Rondom de bron**
Drie maal drie kwartier doorpraten over een actueel thema, omgeven door korte liturgische momenten.
10 en 24 januari, 7 februari
19.00-19.45 uur

► **Gespreksgroep op maandag**
Gezien de fijne gesprekken die we hadden in de afgelopen maanden (over God de Vader, onze Schepper) gaan we hiermee door op maandagmiddag (niet de Soos-middagen). De komende tijd verdiepen we ons in de beelden van en de verschillende visies over Jezus.
22 januari, 5 en 19 februari
16.00 uur

14 EN 25 JANUARI

Youth Hour – Speciaal voor jongeren

JONGE KERK • Als jongere actief bezig zijn met de invulling van je geloof in je dagelijks leven, dat is moeilijk zat!

Wat je van je ouders en tijdens de dienst op zondag leert, is vaak best een uitdaging. Zeker als een gedeelte van je vriendenkring helemaal niet gelooft. Hoe houd je jezelf dan staande als je hierover vragen krijgt? Nou, dan hebben we wel wat voor je ... Iedere zes weken hebben we Youth Hour! Tijdens een door Youth for Christ speciaal voor jongeren bedacht

bijbelprogramma zijn we op een leuke, sportieve, creatieve en ook serieuze manier bezig. Gewoon in alle eerlijkheid naar elkaar voor je geloof uitkomen met soms een opdrachtje voor de weken erna. Zin om dit ook eens mee te maken? Op zondag 14 januari en op zondag 25 februari beginnen we om 10.00 uur. We komen bij elkaar in Wijkgebouw Dorpsstraat 57, naast de Oude Kerk. Van harte welkom!



Vragen? Mail ons op jongekerk@oudekerkgemeente.nl
• Jan Bos
OUDE KERK GEMEENTE

27 JANUARI

'Kom je ook op mijn feestje?'

DE OASE • Uitnodiging voor kinderen, (groot)ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen voor de Speel-kerk-doe op zaterdag 27 januari in De Oase. Vanaf 15.30 uur zijn er spelletjes, opdrachten en speelgoed voor jong en oud. Om 17.00 uur is er een korte viering in de kerkzaal. Daarna gaan we samen aan tafel. Kom je ook? Je hoeft geen cadeautje mee te nemen: dat je er bent is feest genoeg!
• ds. Carina Kapteyn

Mijn nieuwjaarswens voor de kerk is dat ze mag groeien in aantallen en geloof. Voor Zoetermeer wens ik dat mensen zo aangetrokken worden tot de Heer dat kerken zullen groeien.
Tirza Benders



DE REGENBOOG

► **Close reading**
Wat betekenen Hemelvaart en Pinksteren eigenlijk? Er zullen weer bijzondere eyeopeners zijn. Welkom, ook als u of jij nooit eerder meegedaan hebt aan deze Bijbelcursus 2.0.
24 januari, 20.00 uur, De Regenboog

BIJZONDERE VIERING

Taizé in Zoetermeer

OCUMENE • Op een donkere regenachtige avond kom ik binnen in De Wijngaard in Rokkeveen: alsof ik zo bij Taizé binnenstap. Twee mooie levensgrote iconen staan op het podium, tegen een achtergrond van rode lappen, die als een rivier de trappen af de zaal in stromen.



Er zijn zo'n stuk of vijftien mensen, ik herken veel jongeren die jaarlijks naar Taizé gaan, maar ook anderen. Voor de viering begint, oefenen we de liederen die straks vierstemmig gezongen gaan worden. Even wordt gecontroleerd welke stemmen er zijn en dan worden de verschillende partijen ingeoeffend. Matthé Vermeulen, die de viering begeleidt, vraagt willekeurige aanwezigen om een onderdeel van de liturgie op zich te nemen: het openingsgebed, het evangeliegedeelte, de voorbede ...

tekst, voorbede en zingen. Midden in de viering is een periode van stilte, die door ieder heel geconcentreerd wordt meeleefd. Er is geen onrustig geschuifel of gepraat.

Een doordrongen worden van het Woord van God

Eigen voorbede
Tijdens de voorbeden komen mensen naar voren om een kaarsje aan te steken en een eigen voorbede uit te spreken: voor een zieke zoon en voor vluchtelingen, voor mensen die eenzaam zijn en voor mensen die op sterven liggen. Zingend bidden we elke voorbede mee. Een bijzondere viering, waarin door het mediterend zingen alle aandacht komt te liggen op het Woord van God: niet door een uitleg maar door een doordrongen worden.

Taizé-vieringen in 2018:
zondag 28 januari, 25 februari,
25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni
om 19.30 uur in De Wijngaard
E matthe.vermeulen@kpnmail.nl

• Mieke Brak

NOORD

► **'Levenskruispunten'**
Weer twee bijzondere Chagallvieringen in een serie van zes, elke tweede zondag van de maand: kleinschalig, experimenteel en met veel inbreng van de aanwezigen. Op 14 januari over 'Als het lichaam tegen grenzen aanloopt' met voorganger ds. Rein Algera.
12.00-13.00 uur, Chagallruimte, Ichthuskerk



10 EN 24 JANUARI

Liefdevolle aanwezigheid bij dementie

Het aantal thuiswonende ouderen met dementie zal toenemen. Pastorale zorg wordt steeds belangrijker. Voor hen, maar ook voor hun mantelzorgers en familie. Dit past heel goed in de zogenaamde zeven werken van barmhartigheid. Barmhartigheid drukt zich uit in doen, en wordt vaak verbonden met de werkwoorden: zien, bewogen worden en in beweging komen.

Daarom twee bijeenkomsten voor mensen die zorg hebben voor mensen met dementie, zijn of haar mantelzorger en familie, geleid door pastoor Jaap van der Bie en Wietke van Overdijk.

10 en 24 januari, 14.00 uur
De Kapelaan; aanmelden bij het Parochiebureau T 316 30 44
E info@hnpz.nl

Ik wens dat in onze kerkdiensten in een taal gesproken en gezongen wordt, die ook begrijpelijk is voor mensen die nu buiten de kerk staan. Ook zou ik willen dat interactie op een ongedwongen manier deel uitmaakt van de liturgie. Mijns inziens kan de kerk daarmee weer groeien in plaats van krimpen.
Jan Blankespoor



VANAF 19 JANUARI

'Kinderen van het Licht'

In Zoetermeer worden al een aantal jaren interkerkelijke bijbelstudies gehouden naar aanleiding van de boeken van Beth Moore, georganiseerd door NCGK-gemeente De Lichtzijde. Dit jaar gaat het over de brief van Paulus aan de Tessalonicenzen en heet 'Kinderen van het Licht'. De studie duurt negen weken en de deelnemers komen elke week bij elkaar. Er zijn groepen op woensdagochtend, donderdagavond, vrijdagochtend en zondagavond. Het mooie werkboek nodigt uit om er elke dag mee bezig te zijn.

W www.de-lichtzijde.nl/kinderen-van-het-licht

ADVENTSKERK

Januariprogramma
8 jan Filosofische leeskring
'De wereld van Sofie':
Kierkengaard en Schopenhauer
14 jan Lunchbios: films over ontheemding
28 jan Dolce & Soaveconcert:
Kamermuziek op de zondagmiddag

Advertenties

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?
Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?
Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE
Ing. Nettie van der Kruk
T (06) 371 55 371
E contact@vanderkrukconsultancy.nl
I www.vanderkrukconsultancy.nl

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen

Bouwbedrijf | Gebroeders
Huurman

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteits Zekerheid Service Garantie

Kamermuziek op de zondagmiddag

Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten www.kerkinzoetermeer.nl, de brochure **Gaandeweg 2017-2018** en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

GEBEDSMOMENTEN

Oude Kerk

Elke maandag van 19.00-20.00
in Wijkgebouw Dorpsstraat 57.

Oosterkerk

Woensdag 3, 17 en 31 januari
van 19.00-19.55 uur.

DE PELGRIM

De Pelgrim in januari

Ruimte voor zingeving en spiritualiteit



elke werkdag 7.30 uur Ochtendgebed

| | | |
|--------|-----------|---|
| 11 jan | 19.30 uur | Stiltewandeling in het Balijbos |
| 16 jan | 19.45 uur | Meditatie en gebed |
| 20 jan | 14.00 uur | Schilderend mediteren |
| 22 jan | 19.30 uur | Start World Servants Zoetermeer 2018-2019 |
| 23 jan | 13.30 uur | Meditatiebijeenkomst |
| 23 jan | 19.30 uur | Gebedsbijeenkomst Week van Gebed |
| 28 jan | 19.30 uur | Taizéviering in De Wijngaard |

Balijwandeling

Thema 'Goede voornemens voor 2018'. We wandelen ongeveer 90 minuten en genieten van de stilte, de gesprekken en de prachtige vergezichten.

Innerlijke pelgrimage

Wat betekent het om Jezus te volgen? We leren van de Schriften, hoe mensen voor ons dat hebben gedaan en wat hen daarin is overkomen.

18 januari, 20.00 uur

consistorie Pelgrimskerk

Schilderend mediteren

De Zoetermeerse beeldend

kunstenaar Ellen Vermeulen geeft, samen met pastor Hans van der Bilt, een workshop schilderend mediteren. Beelden en kleuren brengen soms meer aan het licht dan woorden. Verlangen, verdriet, woede, alles wat aan bod kan komen, wordt geschilderd tegen een veilige en geruststellende achtergrond van 'het is goed zoals het is'.

20 januari, 14.00-17.00 uur

De Wijngaard, € 15; opgeven via

T 361 20 22 E hvdbilt@ziggo.nl

W www.depelgrimzoetermeer.nl

Word jij ook een World Servant?

Ieder jaar trekken jongeren uit Nederland de werkhandschoenen aan om te helpen bij de bouw van klinieken, scholen en sanitaire voorzieningen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

In Zoetermeer zal in 2018/2019 opnieuw een groep jongeren onder de vlag van de christelijke organisatie World Servants actief zijn. Zij gaan actie voeren om in de zomervakantie van 2019 drie

weken op reis te gaan. Via sponsor- en verkoopacties wordt de eigen bijdrage voor reis en verblijf en een deel van de bouwkosten bij elkaar gebracht. Een project bestaat uit meer dan bouwen alleen. Er is ook een kinderprogramma en bezoek aan lokale kerken en organisaties. Heb jij het lef om die werkhandschoenen aan te trekken? En ben je in de zomer van 2019 tussen de 16 en 30 jaar oud, kom dan – alleen of met je ouders – naar de informatieavond.

22 januari, 19.30 uur, 't Centrum

(achter de Pelgrimskerk)

E world.servants.zoetermeer@gmail.com

W www.worldservants.nl

Terugblik

In een bijeenkomst op 12 november informeerden de deelnemende jongeren de sponsors over hun onvergetelijke reis deze zomer. We waren heel blij met de opkomst van ongeveer dertig mensen. We konden onze ervaringen over Nicaragua vertellen en iedereen bedanken voor hun bijdrage aan ons mooie project. Ook de mensen, die er niet bij waren maar ons wel hebben gesponsord, hartelijk dank!

Samen aan tafel in het Schrijfcafé

IMPRESSIE • In het novembernummer van *Kerk in Zoetermeer* heeft u er al over kunnen lezen: iedere eerste woensdag van de maand organiseert Jannie van Maldegem een Schrijfcafé vanaf 10.00 uur in de Busken Huethove 63.

Je wordt ontvangen met koffie of thee, waarna je je anderhalf uur lang laat leiden door je pen en de schrijfpodochten, die Jannie je geeft. Onbevooroordeeld schrijf je en luister je naar elkaars verhalen. Na afloop is er iets lekkers, verzorgd door de gastvrouwen van Bus 63.

Gegrepen

Twee jaar geleden deed Jannie mee met een cursus 'Luisteren naar je pen'. Ze werd zo gegrepen door de warme en open sfeer tijdens die bijeenkomsten, dat ze daarna een opleiding heeft gedaan om deze cursussen zelf te geven. Sinds maart 2017 verzorgt ze deze cursussen met dezelfde passie waarmee ze dertig jaar als kleuterjuf voor de klas heeft gestaan. 'Zonder oordeel schrijven en luiste-

ren naar elkaar voelt weer even als kind zijn', zegt ze.

Herinneringen

Woensdag 6 december schoof ik aan in het Schrijfcafé. Jannie had voor dit keer een thema uitgekozen rond Sinterklaas. Het was voor mij wel dubbel om er als deelnemer en als verslaggever te zitten. Gaandeweg voelde ik me echter meer en meer deelnemer. Ik probeerde sneller te schrijven dan mijn gedachten en mijn herinneringen toe te laten van lang geleden. Verrijkend en herkenbaar waren de herinneringen en ervaringen van de anderen. Ik leerde dat bij een woordgedicht alle eerste letters van een zin een woord vormen en dat een elfje een gedicht is van elf woorden in vijf

Sinterklaas en verwachting

Construeer rond dit thema een woordgedicht of een elfje

Hartverwarmende ontboezemingen

Ruimte en tijd om te schrijven, te luisteren

In de droomkamer onder leiding van

Jannie van Maldegem

Filosofierend over vroeger en herkenning vinden bij elkaar

Commentaar is er niet, alleen een luisterend oor

Alles komt samen

Fantastisch

Een verslavende ervaring

zinnen, die niet per se hoeven te rijmen. Hierboven mijn impressie in de vorm van een woordgedicht.

Volgende keer: woensdag 7 februari

van 10.00-12.00 uur. € 5.

T 06-37 55 73 55

E jannievannaldegem@ziggo.nl

• Els Alebregtse

Verzoening met wat is geweest,
geluk in wat je nu beleeft en
vertrouwen in wat je nog
te wachten staat.

Els Alebregtse



INLOOPHUIS DE REGENBOOG

Elke vrijdag van 10.00-13.00 uur

Middagpauzediens (MPD) van 12.00-12.30 uur

Vierde vrijdag van de maand om 12.00 uur maaltijd.

datum voorganger muzikale beg. bijzonderheden

| | | | |
|--------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| 5 jan | Joke Westerhof | Hans Raaphorst | |
| 12 jan | Marga Schipper | Aad Baak | |
| 19 jan | Matthé Vermeulen | Paul Pettinga | opgave maaltijd, Creacub-verkoop |
| 26 jan | | | maaltijd |
| 2 febr | Hans van der Bilt | Jacques van Oosterom | |

Wil Bettenhousen-Baak T 361 33 65

OPEN ICHTHUS

Ichthuskerk, Parkdreef 258, W www.openichthus.nl

► **Spelmiddag:** dinsdag 30 januari gezellig sjoelen, een potje rummikub of een ander spel. Bijkleetsen kan ook!

14.00-16.00 uur T 06-17 07 61 84
E welkom@openichthus.nl

► **Inloopochtend:** elke woensdag 10.00-12.00 uur staat de koffie en thee klaar, toegang gratis.

Jacqueline Gravestijn E welkom@openichthus.nl T 06-17 07 61 84

► **Lunch op 31 januari:**

aansluitend vanaf 12.15 tot 13.00 uur lekkere soep en een broodje. Van harte welkom!

► **KerkCafé Plus:** in januari iedere donderdagavond weer open om 19.30 uur en de eerste consumptie is gratis.

Joop Geuze E kerkcafepius@openichthus.nl T 06-40 01 06 71

HALTE 2717

Busken Huethove 63 W www.halte2717.nl

Het nieuwe jaar in met Halte2717

Na de altijd drukke kersttijd starten we het nieuwe jaar met vertrouwe vormen van activiteiten. Buurtmaaltijden op de tweede en laatste woensdagen van de maand, Senioren Actief op iedere eerste vrijdag van de maand, en Schrijfcafé op iedere eerste woensdag van de maand. Na-

tuurlijk de Woensdagingen (hele dag) in Bus 63; pastorespreken, wandelen, creatief. Ook zijn er weer de thema-avonden. Begin januari werken we mee aan de opening van de nieuwe ruimte van de Hoveniers, aan de Carry van Bruggenhove. Het (nog meer) samenwerken met

buurtbewoners en -partijen staat dit jaar centraal. Wat is er mooier dan vanuit ons geloof mensen een hand toe te steken en wanneer de behoefte bestaat, in gesprek te gaan? Verrassend te zien wie die hand aanpakt, ook in 2018!

Agenda januari

| | | |
|--------|-----------|---------------------|
| 3 jan | 14.00 uur | Wandelen |
| 5 jan | 15.00 uur | Senioren Actief |
| 10 jan | 10.00 uur | Pastoraal spreekuur |
| | 14.00 uur | Spellenmiddag |
| | 18.00 uur | Buurtmaaltijd |
| 17 jan | 10.00 uur | Pastoraal spreekuur |
| | 14.00 uur | Handwerken |
| 24 jan | 20.00 uur | Geloven in gesprek |
| 31 jan | 10.00 uur | Pastoraal spreekuur |
| | 18.00 uur | Buurtmaaltijd |
| | 20.00 uur | Film en nagesprek |

► **Handwerken voor een goed doel**
Elke derde woensdag van de maand in Bus 63 lapjes breien, haken of borduren, waar lappendekens van gemaakt worden. Gezellig een eigen werkje meenemen kan natuurlijk ook.

17 januari, 14.00-16.00, Busken Huethove 63; Binie Geut T 320 09 06

Maria in Koran en Bijbel

Vierde avond in de serie Interreligieuze gesprekken. Verrassend genoeg wordt Maria als één van de weinige mensen rechtstreeks geciteerd in de Koran en wordt er regelmatig over haar verteld. Wat is de betekenis van Maria voor moslims? En hoe kun je dat vergelijken met de betekenis voor christenen, met name voor katholieken en protestanten?

24 januari, 20.00-22.00 uur
ds. Rein Algera T 342 62 61
E algeus@ziggo.nl

Nieuw: Filmavond!

Op 31 januari draaien we de film 'I, Daniel Blake' en praten er over door tot uiterlijk 22.00 uur. Een 59-jarige timmerman uit Engeland heeft na een hart-

aanval veel moeite zich een weg te banen door het bureaucratische uitkeringsstelsel. Hij vindt maar weinig mensen achter de loketten die echt naar hem luisteren en hij loopt regelmatig vast in regeltjes. Hij ontmoet de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug.

31 januari, 20.00 uur, school 't Schrijverke, Busken Huethove 6 ds. Jaap van den Akker T 331 71 33
E informatie@halte2717.nl

— Advertenties —



Van Dongen UitvaartZorg & Van Dongen UitvaartCentrum





Wij zijn een
kleinschalige
onderneming
en bieden
persoonlijke
zorg en
aandacht

Bredewater 20A - 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 - WWW.VDUZ.NL
24 uur per dag bereikbaar
ongeacht waar u verzekerd bent



bloemsierkunst flora project

Middelwaard 46
2716 CW Zoetermeer
Tel. 079 351 34 33
www.floraproject.nl



*Goed geschikt
Eigentijds bloemwerk
Verzorgd rouwwerk*

TOP 2000 KERKDIENTST

'Een mooi meditatief, maar ook feestelijk geheel'



INTERVIEW • Met veel belangstelling kijken velen uit naar de Top 2000 Kerkdienst die op zondag 7 januari in Zoetermeer-Noord wordt gehouden. Wat valt daar te beleven? We vroegen het aan Maarten Boersma, de muzikale leider van het evenement.

Maarten heeft een band samengesteld uit kennissen met wie hij in andere verbanden samen speelt. Zelf is hij drummer en thuis in allerlei soorten lichte muziek. Zangers en zangeressen zijn afkomstig uit de gemeente: Richard (van Vliet) Seba, Femke Bussman, Peter Dorr, Carina Pronk en Marije Jol.

Hoe kies je de liedjes voor zo'n dienst?
 'Er zijn vijf zangers en zij zingen twaalf nummers die ze zelf uit de Top 2000 hebben gekozen. Hun leeftijd varieert van 25 tot 60 jaar. Dat vind je ook terug in de liedkeuze. Het thema is dit jaar 'Calm after the storm' en natuurlijk wordt dit lied van The Common Linnets ook

gezongen. Ds. Jaap van den Akker heeft verder wat indicaties gegeven en er is een mooi gevarieerd repertoire ontstaan, met zowel ballads als up-tempo nummers.' 'We hebben de voorbereiding onder de bandleden verdeeld en die zijn zo ervaren dat na één repetitie met de zangers alles al op zijn plaats stond. We hebben nog één gewone en een generale repetitie nodig en dan kunnen we los.'

'Zowel ballads als up-tempo nummers'

Kunnen bezoekers ook meezingen?
 'Bij sommige bekende up-tempo nummers zal dat vanzelf wel gebeuren, maar de mooie ballads zijn toch echt om naar te luisteren. En dat is de moeite waard, want er is een mooi meditatief, maar ook feestelijk geheel ontstaan.'

7 januari, 17.00 uur, Parkdreef 258
 W www.pwzn.nl of top2000kerkdienst.nl
 • Dick van den Bosch

'JONA-CANTATE' OP 20 JANUARI

Zestig jaar Cantate Deo

JUBILEUMCONCERT • De Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Cantate Deo uit Zoetermeer verheugt zich op een feestje. Zestig jaar geleden werd in maart 1958 de eerste koorrepetitie gehouden. Reden genoeg voor het koor om dit jubileum niet met één maar met twee concerten te vieren.

Momenteel bestaat het koor uit 85 enthousiaste leden. Voor kwaliteit en stemvorming is veel aandacht, mede dankzij dirigent Marco Kalkman, die ook niet schroomt om nieuwe wegen in te slaan en graag laat horen wat een koor met eigentijdse muziek kan bereiken. Op zaterdag 20 januari wordt in de Oude Kerk te Zoetermeer onder de titel 'Hedendaagse Nederlandse Componisten' de 'Jona-cantate' uitgevoerd,

gecomponeerd door dirigent Marco Kalkman die het koor inmiddels alweer tien jaar onder zijn hoede heeft. Naast dit indringende muziekstuk staat ook het Magnificat van Hendrik Andriessen en het Pater Noster van Albert de Klerk op het programma. Muzikale medewerking is er van sopraan Ien Bouwmans, organist Ronald de Jong en een muziekensemble. Cantate Deo werkt intussen ook intensief aan het Oratorium 'Esther' van G.F. Händel dat op



14 april in het Stadstheater ten gehore zal worden gebracht.

20 januari, 20.15 uur, Oude Kerk
 € 10, kaartverkoop via de leden of T (079) 331 45 28
 E info@covcantatedeo.nl

• Marijke Bal

Voor 2018 wens ik u dat God u iedere dag nabij is. Dat Hij u draagt in moeilijke tijden en dat Hij mag delen in uw vreugde. Want Hij heeft u ook lief en is ook voor U gekomen.
 Arie Vooijs

voorbereidingen voor de passie- en paasperiode. En om met Pinksteren goed voor de dag te komen, begint diezelfde musicus reeds ruim voor Pasen.

Met Pinksteren even tijd voor rust

Met Pinksteren is er dan even tijd om tot rust te komen, maar vlak voor de zomer is hij alweer bezig met alle diensten na de zomer en in het bijzonder met de muziek die zal klinken op de laatste zondag van het kerkelijke jaar. De jaarwisseling voor de kerkmusicus vindt niet in de nacht van 31 december op 1 januari plaats. Ook niet op de vierde zondag voor Eerste Kerstdag, maar aan het begin van de zomer. Dus komt u zo rond 21 juni een kerkmusicus tegen, wens hem dan een goede jaarwisseling toe!

• Arie Vooijs

KERK MUZIEK

Een heel 'eigen' jaar

Met goede voornemens is het nieuwe jaar gestart. De volgende feestdagen lijken nog ver weg. Zo niet voor de kerkmusicus. Terwijl iedereen nog bezig is met het kerstverhaal bezint de kerkmusicus zich al op het lijdensevangelie. Alle passie- en paasuitvoeringen (in en buiten de kerk) moeten natuurlijk ook goed worden voorbereid. Tijd om eens te kijken naar de verschillende 'tijden' waarin de kerkmusicus leeft en werkt.

Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. In de kerk kennen wij het kerkelijke jaar. Dat begint op

de eerste adventszondag, vier zondagen voor Eerste Kerstdag (meestal eind november, soms begin december) en eindigt vijf zondagen voor de volgende Eerste Kerstdag met het herdenken van alle overledenen in het kerkelijke jaar.

Zomers kerstlied

Kerkmusicus blijken een heel 'eigen' jaar te hebben. Hun kerkelijk jaar begint in de zomer. In deze periode worden de uitvoeringen in de advents- en kersttijd voorbereid. Regelmatig hoor je in hun huizen de kerstmuziek al opklinken. Vervolgens wordt in de adventstijd gestart met de muzikale

Mijn wens voor 2018 is dat we zo veel mogelijk mooie herinneringen maken met elkaar. Waar we trots op kunnen zijn en die we kunnen meenemen de rest van ons leven.
 Leonie Vreeswijk-Feith



Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

AGENDA

Alle culturele activiteiten met verwijzingen staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl



Stichting Concerten
 Oude Kerk Zoetermeer

Lunchpauzeconcerten
 Elke woensdag 12.45-13.15 uur

- 10 jan Sophie van Dijk – harp
- 17 jan Johann Markel – piano
- 24 jan Niels Jan van der Hoek – orgel en mutselaer
- 31 jan Paul Kaiser – klarinet, Patrick Hopper – piano

Toegang gratis; deurcollecte
 W www.concertenzoetermeer.nl

11 JANUARI Vrolijk joods muziektheater



YPENBURG • 'Nesjomme' (Jiddisch voor compassie) is een muzikale reis van Oost-Europa naar New York waarin joodse emigranten worden gevolgd met verhalen, anekdotes, beeldmateriaal en heel veel liedjes van joodse componisten zoals Gershwin, Bernstein en vele anderen. De voorstelling van Flip de Liema, gitaar en verteller, en zangeressen Anita Simons en Judith Hofstede wordt georganiseerd door de werkgroep Vorming en Toerusting van Ypenburg en Kerk & Israël Nootdorp.

19.30-22.00 uur, kerkgebouw De Toevlucht, Laan van Hoornwijk 140, 2497 DG Den Haag; € 5, tot 18 jaar gratis

• Evert de Graaf

27 JANUARI Ronald de Jong in concert



LUTHERSE KERK • Zaterdag 27 januari geeft de Zoetermeerse organist Ronald de Jong een concert op het prachtige Bätz-orgel van de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal in Den Haag. Hij brengt een gevarieerd programma met eigen composities (vrije werken en koraalbewerkingen) en improvisaties.

15.30 uur, Lutherse Burgwal 7-9 2512 CB Den Haag; toegang gratis (deurcollecte)

JANUARI-FEBRUARI Kantklos en quilts in De Voorhof



DE OASE • In de zaalvitruines van de Voorhof in kerkgebouw De Oase is kantklos en fijn knipwerk van Hillie Hartman te bewonderen. Een collectie van ruim twintig jaar, waar intussen weer genoeg nieuw werk bij zit om te showen. De wanden van de zaal zijn de komende weken bekleed met kleurrijk quilt-werk van Coby Schoonen en Inge van Eekelen, beiden al decennia bezig. De soms schilderij-achtige voorstellingen vormen een lust voor de hongerige ogen, chapeau!

'Heilige popmuziek'

VERSLAG • Predikant en godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema had op vrijdag 17 november in de Adventskerk een boeiend betoog over geloof en popmuziek. Prikkelend ook, want zijn eerste stelling luidde: 'Popmuziek is van de duivel'.

Al snel werd duidelijk dat Tillema bovenstaande stelling niet onderschrijft. Hij gebruikte vier clips en songs van popmuzikanten om dat te staven. Zo kwamen The Black Eyed Peas ('Where is the Love') als eerste aan bod. Amerikaanse hiphop, met een clip uit Los Angeles, waarin mensen zich afvragen waar de liefde is gebleven in een wereld waar racisme, terrorisme en oorlogsgeweld de overhand lijkt te hebben. Ze kijken vragen omhoog: 'Father help us. Send some guidance from above. Cause people got me questionin'. Where is the love.' Via 'Judas' van Lady Gaga, een song over de spanning tussen

goed (Jezus) en kwaad (Judas) en een nummer van Coldplay met hindoeïstische symboliek ('Hymn For The Weekend'), kwamen we uit bij Jebroer. Hier ontstond de discussie. Jebroer lijkt in zijn teksten en clips (en zelfs zijn artiestennaam!) vooral de draak te steken met het christelijk geloof. Popmuziek toch van de duivel? Tillema vond van niet. En omdat juist deze song ('Engeltje') en de bijbehorende clip een diepgaand gesprek tot gevolg hadden, kreeg hij gelijk van de aanwezigen. Een mooie avond, met een verrassende inleiding en een goed gesprek. Dit had een groter publiek verdiend.

• Jaap van den Akker

Opbrengst Najaarsconcert

Het Najaarsconcert dat de koren Anaviem en Rejoice op 11 november gaven ten bate van de Stichting Heppie heeft een schitterend bedrag opgeleverd van

€ 559,50. Alle gevers hartelijk dank en bedankt dat u het concert heeft bezocht. We hopen dat u genoten heeft.

• Gerard Bettenhausen

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Geluk, vrede, liefde, moed, begrip, hoop, gezondheid, kracht, geloof... voor elke nieuwe dag.
Jessica Monker



Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

WO 3 JANUARI - (Joh 1:9-18)
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond en wij hebben zijn grootheid gezien.

DO 4 JANUARI - (1 Joh 3:16-20)
Christus heeft zijn leven voor ons gegeven. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.

VR 5 JANUARI - (Ps 55:17-19)
Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. In de avond, in de morgen, in de middag klaag ik, en hij hoort mijn stem. Hij zal mij verlossen en in veiligheid brengen.

ZA 6 JANUARI - (Dt 31:1-8)
De Heer, uw God, gaat met u mee. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.

ZON 7 JANUARI - (Mt 2:1-12)
Toen de magiërs de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.

MA 8 JANUARI - (W 10:9-14)
De dienaren van de wijsheid zijn door Gods wijsheid uit de nood gered. Zij was het die de rechtvaardige de juiste weg wees. Ze liet hem Gods koninkrijk zien.

DI 9 JANUARI - (Ps 37:27-40)
De rechtvaardigen vinden redding bij de Heer, hij is hun toevlucht in tijden van nood. Hij redt hen, want zij schuilen bij hem.

WO 10 JANUARI - (Hnd 10:34-43)
Petrus zei: God heeft bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.

DO 11 JANUARI - (Joh 3:22-36)
Jezus die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed.

VR 12 JANUARI - (Joh 1:14-18)
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

ZA 13 JANUARI - (Joh 1:29-34)
Johannes de Doper zei over Jezus: Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.

ZON 14 JANUARI - (Joh 1:35-42)
Jezus vroeg zijn eerste leerlingen: "Wat zoeken jullie?" "Meester," zeiden zij tegen hem, "waar logeert u?" Hij zei: "Kom maar mee, dan zul je het zien."

MA 15 JANUARI - (Nu 6:22-27)
Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

DI 16 JANUARI - (Mt 9:18-26)
Jezus zei tot een door hem genezen vrouw: Wees gerust, uw geloof heeft u gered.

WO 17 JANUARI - (Js 53:1-5)
De dienaar van de Heer nam ons lijden op zich. Zijn striemen brachten ons genezing.

DO 18 JANUARI - (Ps 96)
Zing voor de Heer een nieuw lied, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend.

VR 19 JANUARI - (1 Kor 6:12-20)
Wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest.

ZA 20 JANUARI - (1 Pe 1:13-21)
Door Christus gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

ZON 21 JANUARI - (Mc 1:16-20)
Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: "Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken."

MA 22 JANUARI - (1 Kor 12:12-27)
Paulus schreef: Christus is te vergelijken met een lichaam dat uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt.

DI 23 JANUARI - (Ps 119:49-56)
Uw wil is voor mij als een lied. Zelfs in de nacht denk ik aan uw naam.

WO 24 JANUARI - (1 Kor 9:16-23)
Paulus schreef: Dat ik het evangelie verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders.

DO 25 JANUARI - (Joh 3:13-17)
God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

VR 26 JANUARI - (Js 49:13-15)
De Heer zegt: Kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit.

ZA 27 JANUARI - (2 S 22:1-20)
De Heer is mijn rots, mijn vesting. Ik roep: "Geloofd zij de Heer," want ik ben van mijn vijanden verlost.

ZON 28 JANUARI - (Mc 1:21-28)
Jezus onderwees de mensen in de synagoge. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.

MA 29 JANUARI - (Zach 8:11-17)
Dit zegt de Heer: Ik zal u redden en u gezegend laten zijn. Vrees dus niet.

DI 30 JANUARI - (Js 63:16b-64:3-7)
U, Heer, bent onze vader, onze beschermer. U komt op voor wie op u wacht. U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt.

WO 31 JANUARI - (Ps 138)
Ik wil uw naam loven, God, om uw liefde en trouw: u hebt mij bemoedigd en gesterkt.

DO 1 FEBRUARI - (1 Joh 5:1-4)
God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last.

VR 2 FEBRUARI - (Lc 2:22-32)
Simeon nam het kind Jezus in zijn armen en loofde God met de woorden: Met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de naties.

ZA 3 FEBRUARI - (1 S 3:1-18)
Eli zei tegen de jonge Samuël: Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: "Spreek, Heer, uw dienaar luistert."

Zoetermeer steunt vluchtelingen

REPORTAGE • Op 3 december 2017 heeft de Protestantse Gemeente Zoetermeer het Charter van Groningen ondertekend. Dat gebeurde tijdens een kerkdienst in de Ichthuskerk door voorzitter Jos Nouwt en scriba Petra Vogelaar van de Algemene Kerkenraad van de PGZ.



Het Charter van Groningen is een beginselverklaring van uiteenlopende geloofsgemeenschappen als zichtbaar teken van de erkenning van een zelfstandige verantwoordelijkheid voor asielzoekers en in nood verkerende vluchtelingen.

Het Charter kwam tot stand na enkele internationale conferenties over dit onderwerp. Zo kwam er een internationaal verbond van lokale geloofsgemeenschappen. Tijdens een conferentie in Groningen in 1988 werd het Charter officieel gelanceerd en de daaraan verbonden werkzaamheden werden ondergebracht bij de Stichting INLIA: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers.

'Je weet hoe een vreemdeling zich moet voelen'

Drijfveer

De oprichters motiveren hun initiatief onder meer met een verwijzing naar Exodus 23:13: 'Je weet hoe een vreemdeling zich moet voelen, want jullie waren zelf vreemdelingen in Egypte.' Ook wordt verwezen naar Jezus' woorden in Mattheüs 25:35: 'Ik was vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen.'

Regionale bemoediging

INLIA houdt sedert 1988 bureau in Groningen en viert in 2018 dus het 30-jarig bestaan. Daar zal in

de loop van het jaar beslist extra aandacht worden gegeven.

Voor de relatie met INLIA wordt vooral gebruikgemaakt van regionale bijeenkomsten waar vertegenwoordigers van lokale kerken met INLIA-medewerkers kennis en ervaring uitwisselen. Ook blijkt dit regioberaad van groot belang voor de deelnemers door de bemoediging die uitgaat van het met elkaar delen van mooie en zware momenten en gebeurtenissen.

Maar INLIA doet meer. INLIA heeft ook een eigen zelfstandige projectorganisatie die in Groningen heel goed werk doet in het kader van het bekende 'bed-bad-broodbeleid' waardoor ongedocumenteerden en uitgeprocedeerde asielzoekers eten krijgen en een dak boven hun hoofd hebben.

Gelukkig zijn er ook Nederlandse burgerlijke gemeenten, die een belangrijke bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen die om uiteenlopende redenen niet terug kunnen of mogen naar hun land van herkomst, maar voor wie het Rijk geen verantwoordelijkheid wenst te nemen. De stad Groningen speelt daarin een belangrijke rol.

Landelijk beleid

In het algemeen is wel bekend dat de Nederlandse regering al jarenlang een vreemdelingenbeleid voert dat moeilijk erg menslievend kan worden

Collectes in Zoetermeerse kerken

De bureauorganisatie van INLIA moet door de lokale geloofsgemeenschappen zelf in stand worden gehouden. Daarom is afgesproken dat er elk jaar in alle Zoetermeerse kerken van de Protestantse Gemeente collectes worden gehouden voor het in stand houden van INLIA. Bij voorbaat wordt u nu dus al aangemoedigd gul te geven als de collectezak bij u langs komt. De Algemene Kerkenraad heeft Fien Meiresonne verzocht als contactpersoon tussen de PGZ en INLIA te willen optreden. Bij hem kunt u ook terecht voor nadere informatie over het onderwerp asielzoekers en vluchtelingen via e-mail: meiresonnefien@gmail.com. Algemene informatie vindt u op www.inlia.nl.



genoemd. De politieke atmosfeer in ons land getuigt niet van veel mededogen met mensen in nood. Nederland heeft in verband daarmee in de afgelopen jaren dan ook geregeld kritiek gekregen op het vreemdelingenbeleid van VN-instansies als UNHCR, maar ook van organisaties als Vluchtelingenwerk, Amnesty International en groepen mensenrechtenadvocaten. Met deze organisaties werkt INLIA ook intensief samen om de landelijke politiek scherp te houden voor het te voeren beleid.

• Fien Meiresonne



Ik wens iedereen een aandachtig 2018. Dat je aandacht mag geven én aandacht ontvangen. God ziet naar ons om, geeft ons altijd aandacht. Zo mogen wij omzien naar elkaar.
Joke Westerhof

UITGELEZEN

Gids voor ieder die God zoekt

De titel 'God zijn' is even schrikken. Hoogmoedig? Haaks op de ondertitel 'Een oefening in bescheidenheid'? Toch verwoordt het kernachtig waar het Suurmond om gaat. Hij citeert Simone Weil: 'Hoogmoed is vergeten dat je God bent.' Jezelf vergeten is God zijn. Je neemt afscheid van de illusie zelf schepper te zijn van je bestaan. Niet ik werk, maar God werkt door mij te ontdoen van mijn gesneden (zelf)beelden. Suurmond schrijft speels en poëtisch – af en toe herhaalt hij zichzelf. Omdat hij niet over God wil spreken, richt hij zich tot God in een soort geloofs- en liefdesbrief. Je moet als lezer met hem

mee-stromen. Dat past bij zijn leidende beeld: de Schelde uit zijn jeugd. God als bron, Jezus als rivier, de Geest als stroom. Suurmond meandert langs de woorden van de Geloofsbelijdenis van Nicea. Hij ontmoet mystici uit alle tijden, van Augustinus tot Etty Hillesum. Ook kijkt hij naar dichters en schilders want 'juist als we opgaan in de liefde, kunst of de natuur slaat God toe'. Steeds spreekt zijn eigen levens- en geloofsweg mee: van opstandige tiener naar de grijze man nu, van de Pinksterbekeerling en -voorganger naar 'ongelovige gelovige'. Dit alles maakt dit boek tot een goede gids voor ieder die God

zoekt. Wel brengt het je een overvloed aan beelden en gedachten. Mijn advies: doseer, neem af en toe een deel tot je, praat er met anderen over. En: het boek levert met regelmaat een lach of glimlach op! Niet vreemd, want Suurmond is er heilig van overtuigd: God lacht om ons!

• Joke Westerhof

Jean-Jacques Suurmond, 'God zijn. Een oefening in bescheidenheid' Utrecht: Meinema, 292 blz., € 22,99



Advertentie



Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL